

## Slender You salon Joy

Bewegen en Genieten



### **Nieuwsbrief:**

De laatste nieuwsbrief van dit jaar. Inmiddels zijn de nieuwe banken in de kleedkamer geplaatst. We hebben hier veel positieve reacties op gehad. Het rekje onder de banken is bedoeld voor de schoenen, wat heel praktisch is omdat bij regenachtig weer de schoenen wat makkelijker kunnen drogen. Het idee van Esther was dus een 'schot in de roos'. Ook hebben wij veel leuke reacties ontvangen over de nieuwe fotocollage van de bestaande klanten. Verschillende klanten vinden het jammer dat zij er niet bij staan. Daarom is besloten de collage uit te breiden. Ook in deze nieuwsbrief een artikel van Ingrid. Dit jaar hebben we in december weer een leuke korting voor een cadeautje voor Sinterklaar of voor de Kerst. Vorig jaar hebben verschillende klanten een abonnement cadeau gedaan. De cadeaubon wordt leuk verpakt in een tasje met diverse informatie erbij, misschien een leuke suggestie! Verder in de nieuwsbrief aandacht voor de gewijzigde openingstijden rond Kerst en Oud en Nieuw. Tenslotte, wens ik jullie fijne feestdagen toe. Els



### **Decembermaand – Feestmaandactie:**

Dit is ondertussen een vaste traditie, in december geven wij extra korting op de tassen en sieraden!! Dit jaar bestaat onze actie uit **25%** korting op de tassen en **10% - 25%** korting op de sieraden. Voor de sieraden met een groene sticker geldt **25%** korting



### **Openingstijden rond de feestdagen:**

Op woensdag 24 december en woensdag 31 december zijn wij alleen 's morgens open met een uitloop naar het begin van de middag. Als je op één van deze dagen 'extra' wil Slenderen of wilt inhalen, laat dit dan tijdig weten. Op vrijdag 2 januari zijn wij gesloten.



### **Nieuws van:**

Hallo allemaal, hier een kleine bijdrage van mij, Ingrid, aan de nieuwsbrief. Vanaf april 2007 werk ik met plezier in de Slendersalon en sommigen van jullie ken ik ook al vanaf die tijd! Mijn eerste ervaring met het Slenderenaq1 weet ik nog heel goed. Ik kreeg de bekende 'vriendinnenbon' van mijn schoonzus en ging met haar mee om het eens mee te

maken. Omdat ik dichtbij de Slendersalon woon, had ik me al vaker afgevraagd wat er binnen te zien en te doen was, en op deze manier maakte ik kennis met het Slenderen. Dit was – en is nog steeds – echt iets voor mij! Ik hou van de relaxte manier van bewegen en de sfeer die er is. Ik knap er altijd van op als ik moe ben. Mijn spieren in mijn nek en schouders ontspannen. Mijn benen voelen minder 'zwaar'. Toen er o.a. in het blad de Brug een advertentie stond van de Slendersalon die vroeg naar een medewerkster, heb ik hierop gereageerd. Sindsdien werk ik hier en dat is wel heel anders dan het Slenderen zelf hoor. Wat heb ik veel geleerd! (en nog steeds). Het contact met jullie, de vrouwen en enkele mannen die komen Slenderen, vind ik nog steeds het leukste van het werk. Het doet me goed als mensen zich beter, fitter gaan voelen door het bewegen hier. Dat wens ik iedereen toe!

Ingrid



Heb jij ook een leuke/fijne ervaring met het Slenderen en wil je dit delen, mail dit dan door naar:  
[info@slenderyousalonjoy.nl](mailto:info@slenderyousalonjoy.nl)